

ten geleide

Het Vlaams Marxistisch Tijdschrift verschijnt nog. Velen begonnen daaraan te twijfelen, en niet zonder reden, moeten wij ootmoedig toegeven. De achterstand waarmee wij met de laatste nummers te kampen hadden, is zelfs niet kunnen ingelopen worden tijdens de kalme zomermaanden.

Nochtans bruist het in de redaktieraad van ideeën en suggesties, en staan er voor de volgende nummers interessante projekten op stapel. Wij zullen trachten in de mate van onze mogelijkheden deze ideeën zo vlug mogelijk uit te werken, zodat u niet langer dan twee maanden moet wachten op het volgende nummer.

In dit nummer hebben wij alleszins getracht de aktualiteit toch nog op de voet te volgen. Inderdaad staan de "kommunautaire" problemen en het Egmontpakt voor het ogenblik centraal in de belgische politiek. Antoon Roosens werd bereid gevonden een kommentaar te schrijven op deze gebeurtenissen. Het werd een interessante en belangrijke linkse bijdrage tot deze aktuele diskussie, waarvan wij onderstrepen dat zij het begin kan zijn van een debat dat kan geopend worden.

Door de publikatie van het dossier ACEC van Pierre Joye wordt wel degelijk aangetoond dat de afbraak en uitverkoop van onze nationale ekonomie al van veel vroeger dateert dan de aan de gang zijnde krisis wel wil laten verstaan. Het artikel komt op zijn tijd, en moet een waarschuwing zijn voor diegenen die de krisis willen oplossen.

In dit nummer publiceren wij een eerste bijdrage tot een kollokwium, dat vorig jaar te Antwerpen door het vmt werd georganiseerd. Professor Vandamme was zo vriendelijk hiervoor een speciale bijdrage te schrijven over de kommunikatiemogelijkheden en moeilijkheden die in de nederlandstalige arbeiderspers tot uiting komen. In het volgend nummer publiceren wij dan de integrale diskussie die gevoerd werd tussen de inleiders, en de belangstellenden - journalisten, arbeiders en lezers van het vmt.

André Mommen, die één van onze trouwe en regelmatige medewerkers is, publiceerde een bijdrage over het eerste (en enige) wereldkongres dat de Anti-Imperialistische Liga te Brussel bijeenriep in februari 1927. De poging om de strijd van de gekoloniseerde en uitgebuite volkeren te ondersteunen in de kapitalistische landen, liep echter te pletter op het opkomende fascisme en de daaruit voortvloeiende tweede wereldoorlog. Een merkwaardig en interessant artikel, over een niet zo gekend aspect van de strijd van de arbeidersbeweging.

In het laatste artikel belichten wij een nieuwe tak in de veelvuldige disciplines die inzake kennis en onderzoek van de geschiedenis van de arbeidersbeweging reeds bestaan. Dit mede naar aanleiding van de belangstelling die in steeds bredere kringen wordt betoond voor de "industriële archeologie". Wij hopen dat dit korte inleidende artikel, de voorbode wordt van een bredere informatie die voor het ogenblik vergaard wordt in de diverse steden waar groepen actief bezig zijn met de inventarisatie van ons industriële verleden. Het vmt staat steeds open voor nieuwe, belangwekkende bijdragen.

Dit is dus het eerste nummer van het jaar 1977. U mag er binnenkort nog wel vele verwachten, zodat het vmt terug het tijdschrift wordt dat de echo kan zijn van de nieuwe ontwikkelingen in de politieke, sociale en kulturele ontvoegdingsstrijd van de arbeidersklasse.

de redaktie,