

Een Joodsch kunstenaar, dien men vergat uit te werpen

Teekening van
Albert Hahn Jr.

Bij den kerkdienst ter opening van de Rijksdag-
zittingen wordt gezongen de psalm Davids: „...Loof
den Heer, mijn ziell!\" (Psalm 103:1.) (Krantenbericht.)



De harpzanger David: „Wie zingt daar mijn Joodsche lied?“